

**ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ**

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη διάκριση της μαθήτριας της **B₂ τάξης** του Λυκείου μας, **Αικατερίνης Νίκου – Γκόγκου** στον **11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης «Νίκος Γκάτσος, ο ποιητής των στίχων»** με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Τον διαγωνισμό διοργάνωσαν τα **Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα** και συμμετείχαν μαθήτριες και μαθητές από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

Η Αικατερίνη Νίκου – Γκόγκου, μία μαθήτρια με υψηλό γνωστικό επίπεδο και εξαιρετικό ήθος, κατάφερε να αποσπάσει τον **1^ο έπαινο** με το ποίημα που φέρει τον τίτλο: **«Η ελπίδα φωλιάζει...»**

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζουμε την υπερηφάνεια και τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Αικατερίνη, που κατάφερε να διακριθεί μεταξύ πολλών και εξαιρετικών συμμετοχών και **της ευχόμαστε καλή πρόοδο και να είναι πάντα δημιουργική!**

Η ελπίδα φωλιάζει... (Αικατερίνη Νίκου – Γκόγκου)

Παιδιά κυνηγημένα, ρούχα σκισμένα, λερωμένα
Κορμιά τάλαιπωρημένα, χαμόγελα σβησμένα...
Μάτια δακρυσμένα...
Ο πόλεμος τους πήρε τη χαρά... την παιδική ανεμελιά
Κόκκινη βροχή τη γη ποτίζει...
Ούτε πουλί , ούτε σύννεφο τον ουρανό στολίζει
Μεταλλικό θεριό τον ορίζοντα σκίζει.

Η μουσική ξεχάστηκε στη χώρα τούτη να 'ρθει...
Οι ντουφεκιές παιδιά ξυπνούν
Και οι κραυγές ... τους σιγοτραγουδούν
Ο διάβολος και ο χάροντας για καληνύχτα τα φιλούν.

Το μίσος έχει την ειρήνη αλυσοδεμένη
Στα έγκατα της γης φυλακισμένη.
Ακούει η ειρήνη φωνές να τη ζητάνε
Κραυγές απελπισμένες να την παρακαλάνε...
Ακούει η ειρήνη και κλαίει γοερά
Για τα φτωχά παιδιά της που μείναν μοναχά!

Μα κοίτα πως φωλιάζει η ελπίδα στην καρδιά...
Μια σπίθα καχεκτική
Μικρή και αδύναμη φαντάζει...
Μα ποιος όμως να το φανταστεί
Πως ακόμα κι αδύναμη αρκεί...
Μια φλόγα να ξεσπάσει
Η ελπίδα να ελευθερωθεί, τα δεσμά να σπάσει
Μ' άλλες καρδιές να ενωθεί... τον κόσμο να αλλάξει!